

REPORTAGE Lange wachlijst voor een volkstuin in Hilversum

Liefde voor alles dat groeit en bloeit

De jongste is twaalf jaar oud en de oudste tachtig plus. De een heeft extreem groene vingers en de ander is een beginneling. Wat de leden van de Amateur Tuindersvereniging Hilversum bindt is de liefde voor alles dat groeit en bloeit. Op ruim honderd percelen vlakbij vliegveld Hilversum verbouwen ze al zo'n 65 jaar hun groenten, fruit en bloemen. Een kijkje in de moestuinen van Astrid, Wanda, Guus en Sally op het volkstuinencomplex van Hilversum.

Susanne van Velzen

Hilversum ■ De zon schijnt uitbundig, vogels fluiten, het ruikt naar groen. Er heerst een serene rust onder het afdakje naast het clubhuis. Plotseling wordt het vredige sfeertje verstoord door het geluid van een motorvliegtuigje. Het is net opgestegen en vliegt laag over de tuinen van Amateur Tuindersvereniging Hilversum. De tuinders kijken niet meer op van een vliegtuig meer of minder. Aan het geluid zijn ze gewend. Ze zijn al jarenlang buren met vliegveld Hilversum.

Aan het eind van de Rading net voorbij manege de Hilversumse Ponyclub ligt het volkstuinencomplex van Amateur Tuindersvereniging Hilversum. In 1958 opgericht en een van de laatste volkstuinencomplexen van Hilversum.

Sociale functie

Moestuinen zijn hot. „In de jaren tachtig was er nog maar weinig belangstelling over voor tuinen”, vertelt Loosdrechter Guus Smet (75). Hij heeft al vijftien jaar een moestuin. Nu heeft de vereniging een



De tuinen liggen naast het vliegveld.

wachlijst met 61 belangstellenden voor een van de honderd percelen. „Of de crisis mensen enthousiast maakt om hun eigen groenten en fruit te verbouwen? Oh nee, een moestuin is niet lonend. Het kost klauwen met geld”, zegt Astrid Hanou (63) uit Hollandsche Rading. Ze is secretaris van de tuindersvereniging. Samen met Sally Schoen (30) uit Hilversum en Wanda Kreuning (48) uit Loosdrecht zitten Astrid en Guus aan de koffie. Want tuinieren is leuk maar er is ook aandacht voor elkaar. „Veel gepensioneerden ko-

men elke dag naar hun tuin en starten dan met een kop koffie met elkaar. Een tuin heeft ook een sociale functie”, legt Astrid uit.

Okselen

Tuintips worden uitgewisseld. Net als stekjes, zaden en oogsten. Vraagbaak en middelpunt van de tuinen is Ali. „Ik ben een beginner dus ik vraag Ali of iets in mijn tuin al klaar is om te oogsten. Hij weet echt alles”, lacht Wanda. „Je moet okselen zei hij. Wat? Nog nooit van gehoord. Ik moest de knoppen weghalen tus-

sen stengel en blad. Dat leert hij me dan.”

Het leven op de tuinen is simpel en relaxed. Een tuinhuisje op je perceel mag, erin overnachten is verboden. Er is geen elektriciteit en stromend water op het complex. Water wordt opgepompt uit de grond, gewoon met een ouderwetse handpomp. Een enkele tuinder heeft een elektrische pomp die werkt op zonne-energie. In het clubhuis is wel stroom, dat komt van de naastgelegen manage.

De meeste tuinen staan er ondanks de droogte van de afgelopen maanden mooi bij. Astrid: „We verwachten wel van leden dat ze hun tuin zo goed mogelijk bijhouden. Natuurlijk lukt dat niet altijd. Soms is iemand lang ziek, maar dan helpen we elkaar ook.”

Gem squash

Alle vier zijn ze door hun tuinen bewustere eters geworden. Guus: „Je eet dingen die je anders niet op je bord zou hebben. Japanse wijnbes of muismeloen.” Wanda noemt gem squash uit Zuid-Afrika. „Dat zit tussen courgette en pompoen in. Het vrucht vlees is oranje en zoetig. Je kunt hem koken, opensnijden, boter erop en uitlepelen. Heerlijk.”

Sally: „Als je broccoli uit eigen tuin eet doe je dat veel bewuster omdat je weet hoe moeilijk het is om het te kweken. Bloemkool is ook zo lastig.” Astrid knikt. „Ik had er een dit jaar.” Volgens Wanda smaakt alles uit eigen tuin echt lekkerder. „Ik heb het getest. Bij de andijvie proefde ik geen verschil. Maar wortels zijn zoeter en sla is zachter.”



Voor veel leden is hun tuin een plek waar ze hard werken en toch tot rust komen.

FOTO'S STUDIO KASTERMANS/ALEXANDER MARKS

„Ali zei dat ik moest okselen. Wat? Daar had ik nog nooit van gehoord

„Uit eigen tuin is echt lekkerder, wortels zijn zoeter en sla is zachter

'Ik word hier helemaal zen'

Naam: Wanda Kreuning (48)
Woonplaats: Loosdrecht
Tuin sinds: 2021
In de tuin: Fruit en groente zoals koolrabi, spitskool, zoete aardappel, biet, pastinaak, knolselderij, pompoen, haricots verts.



Wanda Kreuning

„Ik had altijd een heel romantisch idee bij een eigen tuin. Ik hou enorm van koken vooral met verse groente. We eten veel met de buren en een paar jaar geleden stelde de buurman voor om in te schrijven voor een tuin. Er bleek een wachlijst van een paar jaar en ik was die hele inschrijving vergeten. Ineens was er een plekje. Ik heb een tuin van 150 vierkante meter. Er was vijf jaar niets gedaan. We hebben hem leeggehaald en opgeknaapt. We zijn gewoon begonnen als twee leken. Nu zijn we een jaar verder en hebben er zo'n lol in. Onze kennis halen we bij collegatuinder Ali die echt alles weet. Maar ook via internet, podcasts en uit boeken kun je heel veel informatie halen. Ik heb een paar fruitbomen maar

ben niet zo'n grote fruiteter. Volgend jaar ga ik de indeling van de tuin een beetje veranderen. Van de tuin word ik zen. Ik ben nogal druk in mijn hoofd en kom hier tot rust.”

'Deze tuin is alles voor mij'

Naam: Guus Smet (75)
Woon in: Loosdrecht
Tuin sinds: 15 jaar
In de tuin: Alleen groenten zoals aardappels, bonen, spruiten, rode kool spitskool, drie soorten wortelen, radijs en uien.



Guus Smet is elke dag in de tuin.

„De tuin is echt alles voor mij. Ik kom elke dag even kijken. Ik ben herstellende van een ernstige ziekte dus kan maar een paar uurtjes per dag komen. Om negen uur ben ik hier en om elf uur stap ik weer op mijn fiets. Dan heb ik een paar uurtjes in de tuin gewerkt. Het is echt een hobby. Ik tuinier niet omdat ik er wat mee wil verdienen. Een tuin kost geld. Je maakt kosten voor onder meer mest en de plantjes. Het leuk van een tuin hebben is dat al je groente vers is. Het is heerlijk om met je handen in de grond bezig te zijn.”

'Van mislukte oogst leer je'

Naam: Astrid Hanou (63)
Woon in: Hollandsche Rading
Tuin sinds: 2019
In de tuin: Bloemen en groenten zoals witlof, uien, snijbiet, meiknollen, radicchio, spruitbroccoli, bergamot, margrietten, dahlia's, gladiolen.



Astrid Hanou eet plantaardig.

„Ik heb altijd verse bloemen in huis, uit eigen tuin. Bloemen kweken was ook de reden dat ik een tuin wilde. Ik was geschrokken van het gif waarmee bloemen bespoten zijn die je in de winkel koopt. Ik had eens een bos waar de dode hommels onder lagen. Nu heb ik de helft bloemen en de helft groenten in mijn tuin. Ik zaai alles, het is fantastisch om te zien hoe iets opkomt wat je zelf gezaaid hebt. Sinds ik met pensioen ben kom ik zo'n vijf keer per week in mijn tuin. Om water te geven, onkruid te wieden, opbinden en dieven en te oogsten natuurlijk. Het is leuk als alles het goed doet, maar er misluk ook altijd wel iets en daar leer je dan juist weer van.”

'Kruiden om thee te maken'

Naam: Sally Schoen (30)
Woon in: Hilversum
Tuin sinds: 2019
In de tuin: Bloemen, kruiden en groenten zoals courgette, koolrabi, asperges, rode paksoi, muismeloen, dahlia's, scinia's.



Sally Schoen gaat voor bloemen.

„Ik heb veel vaste planten en kruiden om thee van te maken. Het is gewoon prachtig om het bodemleven te zien. Hoe alles sterft en weer opkomt. Wat je erin stopt komt eruit. Wat je in je tuin hebt, vertelt iets over wie je bent. In het begin had ik vooral groenten in de tuin maar nu merk ik dat ik steeds meer richting bloemen kweken ga. Ik vind het prachtig om zo'n grote bos uit eigen tuin in huis te hebben. Ridderspoor komt nu voor de tweede keer op. De dahlia's zijn prachtig. Tuinieren is echt mijn grote liefde. Ik deed het al toen ik nog bij mijn ouders woonde. Op dit moment heb ik zelf geen tuin bij mijn huis. Ik had me op verschillende plekken ingeschreven voor een tuin. Ik ben zo blij dat ik deze plek heb, ik kom hier zes keer per week.”